

Barn: Lars, f. 1821, hemmagift. Margareta, f. 1823. Tvill. Karl, f. 1826, gift till Vidringe, Burs. Niklas, f. 1826, gift i Hemse. Hans, f. 1830, bosatt i Stånga. Anna Catarina, f. 1832. Maria Elisabet, f. 1835, gift med Jakob Didricksson Hägg från Stånga. Johannes, f. 1841 och Jakob Petter, f. 1843.

Näste ägare till fastigheten blev sonen, sockensmeden Lars Lyander och h. h. Catarina Maria Larsdotter, f. 1824, från Vänge.

Barn: Vilhelmina, f. 1860. Hedvig, f. 4 september 1863, gift till Kauparve 1: 10.

Efter föräldrarna övertogs fastigheten av dottern Vilhelmina Lyander och efter hennes död kom boplatsen att tillhöra Botels 1: 5 och manbyggnaden ombyggdes till hönshus.

Hemmor grund

I en stuga som var belägen c:a 150 meter väster om nuvarande Botels 1: 5 bodde sedan 1860-talet Lars Löfgren, f. 1837 från Hemmor 1: 11 och h. h. hette Charlotta Maria Tellström, f. 31 juli 1839 i Ardre.

Barn: Anna, f. 31 juli 1870. Laura, f. 11 januari 1880. Laura Löfgren blev gift med Oskar Jakobsson, Bjärges, och de bodde på vägen till Bolarve i Garda och han kallade boplatsen "Fridhem".

Vid skiftet kom denna boplat (Hemmor gr.) att tillhöra Botels och byggnaderna nedrevs år 1921. Efter Oskar Jakobssons död avflyttade familjen till Visby.

Husarve

År 1570. Ägare: Olluff Huggellsarve.

År 1648. Ägare: Peer Husarffwe.

År 1653. Husarffwe är ett halft hemman om 6 markerlej, haver åker till 8 tunnland, äng till 9 manslätt, trädgård av en del päron och körsbärsträd, humlegård till 50 stänger, en hage till 2 hästar och tarvlig skog. Brukas av Knut Jacobsson, vilken haver ärft gården efter sin broder, som dock var gift.

År 1670. Brukas av Rassmus Husarfve.

År 1681. Gården har nu blivit ett kronohemman. Brukas av Joen Olofson som är gift. Gården är icke synnerlig (är inte särskilt bra).

År 1694. Gården brukas nu av Lars Rassmusson. Joens broder, Anders Olofsson dog 1692, 66 år.

År 1701. *Husarve åker*: Gärdestvären, Gatåker, Sojdesåker, samt Skarpåker. *Äng*: Sojdsänge, Högården, Kullänge, Tranänge. *Hagar m. m.* Betningen, Hagen, Burgskogen. Denna gård är för närvarande öde.

År 1719. Brukas av Anders Larsson som är gift och har barn.

År 1741. Gården äges av Lars Andersson som ärft den efter sin fader.

Nya skattläggningen år 1745. Husarve, efter jordeboken 1/2 hemman krono, med 6 markelej och 13 Daler 20 öre Silvermynt ränta. Haver årlig utsäde hälften av åkern räknat till 3 tunnor 3, 1/2 kappar samt hårdvallshö 6, 19/32-dels lass därav samt med de flere förmånligheter grundräntan bliver följande: 25 lass släke, skog till bränne och gårdsel, medelmåttig. Medelmåttigt mulbete. Fiske vid Nabben till husbehov och salu. Humlegård till 40 stänger. Skatten bliver sålunda: 5 Daler 20 öre 15 penning. Brukas av Lars Andersson. Efter nya metoden blir gården 1/8-dels mantal.

Husarve 1: 1

Tel. Garda 71.

Areal: total 52,5 ha, därav 15 ha åker, 26 ha skog, 1 ha äng, 10 ha övrig mark samt 50 ar tomt och trädgård. Taxeringsvärde: 14.800 kr. Jordart: sandblandad mylla och grusjord. Hela arealen dränerad. Manbyggnaden uppförd av sten 1825, renoverad 1941, brygghus 1850, ladugård 1897, renoverad 1946, magasin 1900 samt smedja 1880. Kvarn ditflyttad 1907 men är betydligt äldre. Egendomen elektrifierades 1943. Djurstammen i medeltal: 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 5 kvigor, 1 modersugga, 8 svin samt 90 höns.

— ○ —

Denna gård är en gammal släktgård och den nuvarande släkten har anor sedan början av 1600-talet och möjligen ännu längre. Förste vid namn kände ägare är Peer Husarve, därefter ärvdes gården av brodern Knut, ägdes sedan av Rasmus Husarve och på 1690-talet av sonen Lars Rasmusson. Gården fick därefter till ägare sonen Anders Larsson gift 1701 med Catarina Olofsdotter från Smiss.

Barn: Lars, f. 1702, Lisbet, f. 1707, Thomas, f. 1709, Olof, f. 1713.

Lars Andersson fick gården av sin fader omkring 1730 och gifte sig 1728 med Gertrud Michaelsdotter, f. 1708 vid Hageby i Etelhem.

Barn: Anders, f. 1729, Michael, f. 1730.

En av deras söner ärvde därpå gården, nämligen Michael Larsson och han gifte sig 1755 med Catarina Andersdotter, f. 1735, från Hemmor.

Barn: Lars, f. 1756, hemmagift, Elisabet, f. 1762, Anders, f. 1764 blev sjöman och kallade sig Lauvall, Michael, f. 1767, Olof, f. 1769, Gertrud, f. 1772, Catarina, f. 1774, gift till Botels 1: 5, Maria, f. 1777, gift till Änge i Buttle med Erik Erassmisson.



Husarve 1: 1.

Näste ägare blev sonen Lars som gifte sig 1790 med Greta Hansdotter, f. 1758 från Utalskog i Alskog.

Barn: Michael, f. 1791, Hans, f. 1794, död 96.

Gården övertogs sedan av mågen Olof Larsson, f. 1778 från Botels 1: 5, gift 1802 med Gertrud Michaelsdotter, f. 1772, syster till Lars Michaelsson.

Barn: Lars, f. 1803, hemmagift, Catarina, f. 1805, Michael, f. 1806, kallade sig Husander, Greta Gertrud, f. 1808, gift till Bönde 1: 4. Efter Olof Larssons död 1808 omgifte sig änkan Gertrud år 1810 med Johan Michaelsson, Hagby i Etelhem.

Sedan övertogs gården av sonen Lars Olofsson, vilken gifte sig 1822 med Eva Lovisa Hansdotter från Orleivs i Alskog, f. 1799.

Barn: Olof Johannes, f. 1823, gift till Hemmor 1: 2, Margareta Maria, f. 1826, hemmagift, Lars, f. 1831, Anna Lovisa, f. 1834, gift till Gannor 1: 2.

Så övertogs gården av mågen Lars Larsson "Häglund", f. 1820 från Hemmor 1: 2, gift med Maria.

Barn: Lovisa, f. 1852, ogift, Anna, f. 1858, gift med Johan Olsson, Hemmor 1: 13, Margareta, f. 1861, gift till Mattsarve 1: 33. Häglund, som även var sergeant vid Närs kompani, dog i unga år. Änkan Maria gifte sig för andra gången år 1864 med drängen Lars Ahlqvist, f. 1840 från Stenstu i Alskog, vilken då övertog gården. Lars Ahlqvist blev sedan kommunalordförande i många år.

År 1901 ärvdes gården av enda barnet i andra äktenskapet Edvard Larsson, f. 16 juni 1867, död 1950, gift år 1892 med Anna Catarina Pettersson, f. 28 mars 1868, död 1950, från Hallbjäns 1: 9 och dotter till Lars Pettersson och h. h. Anna Greta.

Barn: Amy, f. 31 oktober 1892, död 1914, Erik, f. 18 maj 1896, gift och bosatt i Amerika, Edit Helny, f. 20 januari 1900, död 1939, gift med styrman John Håkansson från Blekinge, Frans *Gustav* Evald, f. 27 november 1903, hemmagift. Sonen Gustav, gift 1930 med Signe Ebba Dorothea Sundberg, f. 6 februari 1905, från Lojsta, övertog gården 1935.

Systerbarn: Lars Olof Bertil Håkansson, f. 28 juni 1934.

Ägare: Gustav Larsson. Larsson är ordförande i fattigvårdsstyrelsen och nykterhetsnämnden, ledamot av taxeringsnämnden, kommunalnämnden samt en av Gotlands främsta allmogespelmän, och medlem i Gotlands Spelmansförbund.

Husarve grund

Mattsarve 1: 9.

Sista ägare: Renhold Söderberg.

Denna boplats, belägen 100 meter sydväst om Bönde 1: 4, tillkom omkring 1835 varvid en vid namn Michael, f. 1806, han kallade sig Husander ty han var kommen från Husarve, blev ägare och bebyggde densamma, gifte sig 30 december 1834 med Cajsa Maja Jönsdotter från Botels 1: 5.

I detta äktenskap föddes två barn: Cajsa Gertrud, f. 1837, hemmagift, Maja Elisabet, f. 1842. Dottern Cajsa Gertrud ingick äktenskap år 1858 med sjömannen Anders Nordin, f. 1829, son till Greta Lisa Andersdotter från Snausarve 1: 11.

Barn: Maja Elisabet född 1862, Lars Oskar, f. 1859. Catarina Augusta, f. 1867, Alexander, f. 1870, gift till Östergarn.

Omkring 1872 såldes boplatsen till Lars Niklas Larsson Nordin, f. 1841 från Hallbjäns 1: 14, gift år 1867 med Maria Lorentina Larsdotter, f. 1841, dotter till Lars Andersson och h. h. Anna Maria från Kauparve 17/64 mantal.

Barn: Amanda, f. 1871, Olof Niklas, f. 1874.

Fadern Lars Niklas omkom genom en drunkningsolycka 1878, varvid änkan Maria omgifte sig med Karl Niklas Larsson (Nordin), f. 1860 från Andersgrund. Näste ägare blev Lars Niklas syster Elisabet Andersdotter, f. 1865, som gifte sig med Lars Renhold Söderberg, från Guldrupe.

Vid skiftet överflyttades fastigheten till Mattsarve. Omkring år 1920 reste Söderberg till Amerika men sålde fastigheten av sammanlagt 1,37 ha, inte förr än 1942, till Oskar Hult, Bönda 1: 14.